

Afleveradres Rookelijzers gewijzigd.

In mei 1965 begon het blaadje, dat een aantal maanden later de naam "Ut Rookelijzer" zou krijgen, in het kantoor van Bart Kunneman aan de Brouwerspad zijn bestaan. Een beetje later werd achter de kantoorruimte het "Rookelijzerhok" ingericht. Hier zou Ut Rookelijzer tot 13 september 1975 gemaakt worden en van hieruit werd het ook verspreid naar de wijkbezorgers. Met ingang van het oktobernummer 1975 werd een nieuwe ruimte betrokken bij Albert en Diny de Groot aan de Langenboomseweg. Vanaf het begin hadden trouwens de redactievergaderingen al bij Albert plaatsgevonden. Later, en ook nu nog, vinden de redactievergaderingen afwisselend plaats bij een van de redactieleden. Vanaf oktober 1975 vonden alle Rookelijzerwerkzaamheden plaats aan de Langenboomseweg. Tekenen, typen, stencilen, vergaren (bij-elkaar-lopen), schudden, nieten, op stapels van wijk leggen en van hieruit naar de bezorgers brengen. Vanaf januari 1992 vond het drukken plaats bij Drukkerij van den Broek te Wanroy. En vanaf dat tijdstip werden de Rookelijzers maandelijks kant-en-klaar bij Albert de Groot afgeleverd.

Vrijdag 21 december jl. werd voor Albert en Diny een verrassende dag. Albert was net als andere keren klaar om Van den Broek een paar minuten voor 4 met de Rookelijzers te ontvangen. Maar Willem van den Broek en zijn zoon Rob arriveerden nu al om kwart voor 4. Meteen daarop kwam Gerard van de Sluis binnen. Oh, dacht Albert, om foto's te maken van de laatste keer hier bezorgen. Als dan weer even later Truus v.d. Loop, Heidi de Groot met haar kinderen Vera en Rens, Adrie van der Bolt, Jan en Jacobien Ermers, meteen gevolgd door Gerard Zegers met een taart, binnenkomen, begint Albert te begrijpen, dat er hier sprake is van een vooropgezet plan. Diny die even later thuiskomt, moet even bekomen van de verbazing. Gerard houdt een kort toespraakje bij het aanbieden van de taart om Albert en Diny te bedanken voor al die jaren, dat Ut Rookelijzer te gast was op Langenboomseweg 1. Willem en Rob van den Broek bieden Albert een mooi versierde doos met Rookelijzers aan en Diny een prachtig boeket bloemen. Er worden door verschillende mensen foto's gemaakt en even later is er koffie en thee gezet en wordt de taart door Albert vakkundig aangesneden. Alle aanwezigen smullen van een lekker stuk taart en tussen de bedrijven door worden dan de Rookelijzers afgeteld voor Adrie en Jan, die ze tenslotte toch nog naar hun wijkbezorgers moeten brengen. Rond kwart over vijf is de rust weergekeerd, zijn de meeste Rookelijzers de deur uit en realiseren Albert en Diny zich, dat dit de allerlaatste keer was, dat Ut Rookelijzer bij hen thuis bezorgd werd (vanaf januari 2008 wordt het bezorgadres voor Van den Broek Graspeel 9a). Het is overigens voor Albert geen definitief afscheid van Ut Rookelijzer, want hij blijft zich achter de schermen nog met een aantal nuttige werkzaamheden voor zijn en ons blad bezighouden.

Albert en Diny, nogmaals hartelijk bedankt !

Redactie Ut Rookelijzer.



Willem van den Broek bezig met het uitladen van de 35 dozen met kant-en-klaare Rookelijzers.



Rookelijzer 503 van december 2007 is het laatste Rookelijzer dat bij Albert werd bezorgd